



Atilla ÖZDÜR  
atizdr@yahoo.com

## Gıda Bakanlığımız...

Sağlık Bakanlığı memleketin sağlık sıhhat problemlerini çözmekle görevli... Devlet sosyal olunca, bakanlık, bu zeminde başı dara düşen vatandaşın yardımına koşacak, koşuyor da...

Pekiyy, **Gıda Bakanlığımız** ne işlere bacak... 'Beş liraya baklava olur mu' diyerek, baklavacıya mi salacak yoksa, 'Ne de ucuz ve güzel, namuslu esnafın halii başkadır. Yesin millet, helal olsun baklavacıya' diyerek, onları plakette mi ödüllendirecek?..

Demokrasi deniliyor, kimse kimsenin kendi bedeni üzerindeki tasarruf hakkına müdahalede bulunamaz... Buradan hareketle eskilerin ibne dedikleri, yeni Türkiye'nin dilinde eşcinsel kavramıyla tanımlanan erkeklerin uçkur gevşekliğine dokunulamıyor...

Tohumlara doğal yapısı değiştirilirken dayanıklılık ruhu üfürüldüğünde, üretilen sebze ve zerevatlar çürümeden, ezilip pörsümeden uzun yollara tahammül edebiliyorlar... Karpuz çekirdeğine bazı ahlaksız herifer kabak ruhu üfürüyorlar.

Mısır danelerine de, puştuk olsun diyerek, arada bir dişilik ruhu üfürülüymüş... Karakteri kancıklaştıran mısır şekeriyi tatlandırılan yiyecek, içecek ve gıda maddeleri, eşcinselliğin yayılmasına kapı aralıyor...

Acıkıp susadıkça, yiyip içtiklerimize dikkat etmemiz gerekiyor... Bir tuhaf halere düşmeyelim...

AKP öncesinde Bursa Barosu, millete ait olan hakimiyetin başka ellere transfer politikasının devletin bağımsızlığını inciteceği duyarlılığından hareketle, çiftbozanlara karşı ne uğraşlar vermişti, ne uğraşlar...

Bir ay kadar oluyor, *Iznik*'e doğru yola çıkmıştık. Bakalım ne gösterecekti bizlere ahvali siyaset...

Evela bir *Asil Çelik* isimli demir çelik fabrikası kurulmuştu göl kıyısının mümbit tarım arazisi üzerine...

Sonra **Bush** hazretleri, emsal gösterip, millet adına yargı yetkisini kullanan mahkemelerin olumsuz kararlarına rağmen, getirip aynı zemine yerleştirdi, *Cargill*'ini...

Zaman geçti, hükümetler değişti amma süreç devam ediyordu. Hukuka aykırılık noktasından faaliyetten men edilmesi gerekenlerin de faydalanabileceği bir Meclis hareketi oluşuverdi... Sorumluluğu doğrudan üzerine almaktan kaçınan icra, doğrudan mebus kişi teklifi görüntülü bir tasarıyla, *Cargill*'in, Marmara coğrafyasının en velud toprakları üzerindeki yerleşim koordinatlarını tahkim eyledi...

**Allah**'ımızın 'yürü ya kulum' hitabına mazhar kıldığımız **Bush** kulu, *Iznik* kıyılarında yürümek ne imiş, şimdi uçuyorlar...

immiş, şimdi uçuyorlar...

Bir toplumsal formasyonda kazanan varsa kaybedeni de mutlaka vardır. Hukukun üstünlüğü ilkesi yelkenlerini suya indirerek kaybederken, fakir fukara milletimiz de, okkası beş liralık baklava ile bayramlarını kutluyor...

**Gümrük Muhafaza** geçenlerde limanlarımızın birine yaşanan bir geminin ambarlarında 6600 tonluk karakteri bozulmuş mısır hamulesi yakalamış... Es kazara vukua gelen bu tesadüfün dışın da daha yüzlerce binlerce tonluk mısır danelerinin 'Hello bayby' parolasıyla çaktırmadan içeriye yaptıkları dalışın hesap edin...

'Yesin millet' ucuzluğunun sadece beş liralık baklava tepsiyle sınırlı kalmayacağı aşkar... Meşrubatların kimisi, Amerikalı muhterem pederler tarafından vaftizlenmiş, kimilerinin de, *hayırlı cumalar* temennisini dilinden düşürmeyenlerimizce muhtevasına *modifiye zenzem* katılmış...

Yerli Müslümanlarımızla sermayeleri Muhterem Pederlerince vaftizlenmiş Protestanlar, Türkiye'mizde mısır şurubu üretiminde fifty fifty öz kardeş...

Globalizm dedikleri de budur...

Sağlık Bakanlığı şişmanlık hastalığına karşı mücadelede soyunmuş... Okul kantinlerinde gli-kozlu meşrubat satılmayacakmış. Talebeye hamburger türü, insanı yedikçe yedirmek üzere acıktırarak kendinden başkasını düşünmeyenlere has hırs ve ihtirasların zebunu kılan gıda maddeleri yasaklanacak...

Anlaşılan, okul kantinlerinin karşısındaki büfeler gün doğacak...

Bursa Barosu Başkanı Trabzonlu bir muttaki... Karakteri bozulmuş mısırın Türkiye'nin bağımsızlığına yönelik başanlı hırs ve yarma hareketiyle ilgili zengin bilgi arşivi Bursa Barosunda mevcut. Bağımsızlığımızı tahrir hareketi aynı zamanda açığı tahrir ve doyma duygusunu yok edici nitelikte olup, gastroenterologların ilgi alanına giren psikolojik bir virüs...

Gıda Bakanlığının asli görevi, bu virüse savaşmak olmalı... *Bursa Barosu*, arşivlerindeki bilgilerle turşu kuramayacağına göre, elindeki bilgileri, bir yandan halkı uyandırmak, diğer yandan **Gıda Bakanlığ**'ını enforme etmek amacıyla, satır satır ammeye ihraç etmeli...

**Sağlık Bakanlığ**'ının obeziteye karşı savaş stratejisinde sade suya tirit seferberliğinin hiçbir işe yarayacağı inancındayım... **Bakan Recep Akdağ**'ın, 'gıda endüstrisini paniğe sürüklemeliyiz' li çekingenliği, maalesef inancında beni doğrulayacakmış gibi bir intiba yaratıyor. Çünkü, bu endüstrinin sektörleri arasında, 'devlet içinde devlet' konumundaki reklam sektörü yer alıyor. Yeme içme pazarında dikeyine ve yatayına tezgah açmış bulunan, çorbasından pastasına, muhallebisinden, balına pekmezine, kurabiyesinden dondurmasına ve kolasından gazozuna kadar bütün silahlarıyla milleti midesinden teslim alma başarısını yakalamış uluslar arası sermaye ordularının yüksek çıkarlarına karşı duvar örmek, hiç de kolay olmasa gerek...

İki yıl oluyor Bursa mebuslarının da aralarında yer aldığı bir gurubun teklifiyle kabul edilen *Arazi Kullanım Kanunu*'yla **Cargill**'lerin kazandığı ilave güç ve kuvvet, nişasta bazlı mısır şurubu kotasını yüzde elli nisbetinde arttırmışken, atı alıp Üsküdar'ı geçenleri yolundan alkoyabilmek maalesef, dramatik bir hayal olmaya mahkumdur...