



# İslâm kardaşlığı ve ihanet psikolojisi

• Yrd.Doç.Dr. Bedri KATİPOĞLU

Hem iyilik hem de kötülük vasıflarını potansiyel olarak taşıyan insanların insanlığı, eğer yaratılış amacını kavrar ve amacına uygun olarak yaşarsa, öncelikle Yüce Allah'ın rızasını kazanır; hem de bulunduğu toplumsal çevre içinde örnek insan olur. Aksi takdirde insan Kur'an-ı Kerim'de de beyan buyrulduğu üzere en sefli derecede düşebilir. İman edip salih davranışlarda bulunan insanlar Kur'an-ı Kerim'e göre yaradıklarının en hayırlıları olarak tanımlanırken, iman etmeyenler de yaratıkların en kötülerini olarak tarif edilmektedir. Allah Resulünün (s.a.v.) bir hadisi ile ana konuyu kompozite etmek istiyoruz. Şöyle diyor Kaima-tin Efendisi: "Müslüman her huy üzere bulunabilir ama yalan ve ihanet üzere asla".

Buradan hareketle yalan ve ihanet gibi çıkın vasıfları insanlara ne kadar zarar verdiğini ve özellikle bu kötü vasıfların Müslümanlarda bulunmasını ise ayrı bir facia olduğunu ifade etmek istiyoruz. İnsanların, dolayısıyla toplumların İslam veya İfşadi, imha veya İhyası bu sıfatlara oranlıdır. Eğer bu kalırları bireysel olarak bir Müslümanda veya Müslüman bir toplumda revaç bulursa o toplumun yıkılması kaçınılmazdır. İslamın bir selimesi mümkün değildir. Yalan ve İhanetin hızla yayıldığı ve hatta rutinleştiği günümüz dünyasında özellikle Müslüman olduğunun ifade edenlerin çok daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Aksi halde Yüce Allah'a isyan eden ve ilk yalanı söyleyen şeytan misali gibi şeytanlaşan insanlar ve şeytanlaşan toplumlar oluşur ki bu da sosyolojik bir yıkımdır. Ve dolayısıyla küresel feshadın en bariz göstergesi sayılır. Oysa Kur'an-ı Kerim imana birlikte sadakate fevkalade bir vurgu yapmaktadır. "Ey iman edenler Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun." (Tevbe Suresi 119)

Mevs ayında birkaç ağaca bahane ederek aslında Türkiye'yi kaosa sürükleyen

Başbakan'a saldırıyorlar. Bu nasıl kaypak ve kaygan bir karakter? Dünyalık menfaat uğruna yönetim kurulu başkanı israili olan küfür ve tağut şirketlerine bir Müslüman ortak olabilir mi? Oysa ki 1699 Karlofça anlaşmasından sonra belki de en büyük manevi atılımı yapan kişi başbakan Erdoğan'dır. Zulum ve küfür karşısında omurgalı duruş göstermek ise Rabbani bir yetenektir. (Bkz. Fussilât Suresi 4/30-31) Başbakan, gerçek Davos'ta "Öne mi nite" diyerek gerekçe Misir'daki darbelerle onurlu tavır koyarak dik durduğunu hep göstermiştir.

Bir benzetme yapacak olursak yükselen Türkiye imajı duble yolda selamete yol alan bir otomobili gibidir. Ve bu otomobil tüm İslam aleminin hamisi ve abisi konumundaki bir kapitan tarafından kullanılırsa bu daha da önemlidir. Zira Türkiye tarihte olduğu gibi günümüzde de İslam ülkelerinin adeta motoru hükümdür. Kapitanı Erdoğan olan bu otomobilin lastiğini patlatan zihniyet asla iyi niyet değildir. Farkında olmadan veya gaflet nedeniyle bu atışlara katılan ve utanmadan bunun doğru olduğunu zanneden bazı Müslümanların okrotirik yapılarını ve kimin safında yer aldıklarını düşünmelerini tavsiye ediyoruz. Bitün Müslümanlar kardeşler. Kardeşin kardeşe İhanet etmesi, onun tuzak kurması, onun haysiyet ve şerefini oynaması veya tüm çirkinkilikleri iftira ve kriptoyöntemlerle senarize edip medyaya yansıtması bir Müslümana asla yakışmayacak hallerdir.

Esasen tüm insanlar için Yüce Allah'tan hidayet temenni ediyoruz. Ayrıca ulus ve küresel firmelere karşı bireysel olarak yapılacak en önemli şeylerden biri de bol bol dua etmektir. Özellikle Yunus Suresi 85. ayeti de sık sık okuyalım. İnşallah. "Onlar da dediler ki: Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz! Biz'i o zalimler topluluğuna bir fitne yapma." Ama kendi iradeleri-

le hala şeytan ve tağuta hizmet edip ilahi mesajlara kulaklıklarını tıkıyorlar ve yeryüzünde fitne ve fesad koşanlara İktidar seçim sandıklarında değil de sokaklarda aramaya çalışıyorlar için Bediuzzaman'ın sözlerini de hatırlayalım. "Zalimler için yaşasın Cehennem".

İslam'a ve Müslümanlara karşı gece gündüz küfür, şirk, zulüm tasarıları, ihale kuran ve fitne senaryoları üretenele Kur'an-ı Kerim'in mesajı ise çok çetindir. SONUÇ: Her zaman vurguladığımız gibi birtakım İslami hizmet guruplarında gayrimüslimlere aşırı tazim gösterip ve hoşgörü-divalog felsefesini kullananlar, ne yazık ki Müslümanlara aynı şefkati göstermiyorlar. Oysa Kur'an "kafire karşı şiddetli, müslümana karşı pek merhametli olmayı" beyan buyuruyor. (Fethi Suresi 29)

Bu nedenle bazı cemaatlerdeki abilik felsefesi de iyi analiz edilmelidir. Zira ağabeylik imparatorluğu haline getirilen oluşumların içinde-yileri tenzih ediyoruz. Müslüman görünümü Lawrençer'ler bulunabilir. Bu kriptoyöntemlerle imparatorluğunu rampa olarak kullanıp halkın çok sevdiği ve defalarca seçip İktidara getirdiği ve üstelik sürekli dua ettikleri Başbakan Erdoğan'a adeta füze atıyorlar.

Dahili ve harici tüm küfür ordusu bu saldırıyı yapıpaktken gurup ya da cemaat tabiiy olarak şeytan ve tağut güruhuna karşı lojistik destek vermek veya susmak büyük bir İhanet sayılmaktadır. Gerçek Kur'an şakirleri İhlas ve takvayla ölçülür. Kibir ve ucubü değildir. Oysa tekelleşen camia ağabeylik imparatorluğuna yanında adeta gurur imparatorluğuna döndü. Böylesi gurur anafatında sanimi tebliğ ve samimi hizmet nasıl etkili olur? Hala düşünmüyorlar mı? Tüm bu manzaraları gördükten sonra duvarlı ve samimi Müslümanlar çok üzülüyor ve aynı zamanda soruyor. Nereye koşuyorsunuz!

malidir. Bu nedenle her türlü İhanet psikolojisi anlamının en kesin yolu yine en doğru haber ajansı olan Kur'an-ı Kerim'e bakmakla mümkündür. Bakara Suresi 254. Ayet'te beyan buyrulduğu gibi kafirler zalimdir. Ve adı ne olursa olsun tüm kafirlerin amacı İslamı ortadan kaldırmak, bunu yapamıyorsa İslamı haşa sulandırmaktır. Bu anlayış tüm kafirlerin rutin işleri ve değişmez bir karakteridir. Kafirler bunu yaparken ve şeytan ve taşeronları da bu amaç için lojistik destek verirler bazı Müslüman guruplara ne oluyor ki onlar da aynı korova katılıp adeta nükleer başlıkla alınıscedeli bir başbakanı saldırıyorlar. Bu büyük bir İhanet sayılmaktadır.

Hizmet yapıyorum diye Ebubekir gurubunda değil de adeta Ebucahil saf-larında yer alan bazı Müslümanlar nereye koşuyorlar. 12 Eylül referandumunda Başbakan'ın alkışlayıp dua edenler şimdiki

**MAIL ADRESİ:**  
okunusesi@yeniakit.com.tr

**MEKTUP ADRESİ:**  
Şehit Mehmet Erol Sk.  
No: 10/3 Mahmutbey  
Bağcılar / İSTANBUL

man guruplara ne oluyor ki onlar da aynı korova katılıp adeta nükleer başlıkla alınıscedeli bir başbakanı saldırıyorlar. Bu büyük bir İhanet sayılmaktadır.

Hem Davos'un hem Kerhen dilelediği özrün intikamını almak için her türlü İhanet senarizasyonu yapmaktan çekinmeyen patolojik bir ruh halidir.

Olayları bir bütün halinde okuyabilmek için hep söyledığımız gibi lokal ve sınırlı bakmamak gerekir. Büyük fotoğrafı algılayanlar hadisenin yine hak ve batıl mücadelesinin değişik bir unsuru olduğunu he-

men anlar. Yalan ve değişmez bir karakteridir. Kafirler bunu yaparken ve şeytan ve taşeronları da bu amaç için lojistik destek verirler bazı Müslüman guruplara ne oluyor ki onlar da aynı korova katılıp adeta nükleer başlıkla alınıscedeli bir başbakanı saldırıyorlar. Bu büyük bir İhanet sayılmaktadır.

Hizmet yapıyorum diye Ebubekir gurubunda değil de adeta Ebucahil saf-larında yer alan bazı Müslümanlar nereye koşuyorlar. 12 Eylül referandumunda Başbakan'ın alkışlayıp dua edenler şimdiki

küresel ve yerel şeytanlar şimdiki de seçimlere ramak kala ülkeyi daha kaotik bir ortama sürüklemek ve yükselen Türkiye imajını yok etmek istemektedirler. 17 Aralık operasyonları Gezi kalkışmasının 2. versiyonu sayılır.

Hukuk devletinde emir ve amir hiyerarşisi vardır. Bu hiyerarşik zinciri bozup amirlere haber vermeden ama sadece abisi görünümü kişilerin emir olarak operasyon yapıldığı kanaatleri yaygınlaşmıştır. Bu tür döneler eğer doğrusa çok çirkin ve yanlış. Böylesi bir operasyon kriptoyöntemlerle devlet kavramını aklı getirir ki bu da hukuk açısından yanlıştır. Zira mevcut siyasi otoriteye adeta başkaldırdır. Bu yanlış ve hatta İhanet yapılanlar derhal değiştirilmeli ve en ağır ceza verilmelidir.

Özellikle altı çizilmesi gereken konu Şubat darbesini ve 28 Şubat postmodern darbesi ile Erbakan'a zulmeden zihniyet ile bir zamanlar RTE için "muhtar bile olmaz" diyenler kimse gezi parkı ve yolsuzluk bahanesiyle ülkeyi kaosa sürükleyen zihniyet de aynı zihniyettir.

Türkiye'yi ve de İslam Alemini çokertmek isteyen şeytani şebekeleri tanınamak her Müslümanın asli görevlerinden biri ol-nik patronu ve tıstadi Siyonist İsrail'dir.