

KÜRTLERE İŞİD TOKADI NEDEN?

Bendeniz, acizane birkaç kez; **"Kürtler, tarih boyu birlikte yaşadıkları devletlere hep ihanet etmiş ve onları arkadan hançerlemiştir"** diye yazmıştım. Ondan olacak ki Allah bu kavme tarih boyu hiçbir zaman devlet ve hürriyet nasip etmedi.

Aras
PEREKLİ



İşte bu adamların asırmızda TC'ye yaptığı nankörlükler de hepimizin malumu (İyileri bu yorumdan tenzih ediyorum).

Bu adamların İstanbul dahil tüm memlekette yaptıkları, yıktıkları ihanet ve fasıklık değil de nedir? Şimdi size tarihi bir olayı aktarayım, tekerrür ettiğini gözlerinizle görün.

Türk-Moğol hakanı **Cengiz Han**'ın torunu **Hülagu Han** MS. 1258 yılında Bağdat'ı aldıktan sonra, Halep meliki Nasır'a yazdığı mektup o zaman henüz çoğunluğu Müslüman olmamış olan Türklerin ilahi anlayışı hakkında çok önemli fikirler vermektedir. **Şimdi Hülagu Han'ın Halep meliki Nasır'a yazdığı tarihi mektubu okuyalım:**

«Bağdat Meliki nasır bilsin ki; Bağdat'ı Tanrı'nın kılıcı ile aldık ve oranın sahibini (halifeyi) yanımıza çağırarak iki soru sorduk, sorularımıza karşılık veremedi. Bundan dolayı ona; Kur'anında yüce Tanrı; "Allah, hiçbir kavmin elindeki nimeti, bu kavim kendi kendisini bozmayınca onların elinden almaz" yazdığı gibi, kendilerinin yapmış oldukları işler yüzünden, bizim gazabımıza müstehak oldular.

Bundan sonra **"Tanrı'nın buyurduğu gibi"** her ne yaptılarsa cezasını buldular. Çünkü biz bu toprakları Tanrı'nın kuvveti ile aldık

kü, biz bu toprakları Tanrı'nın kuvveti ile aldık, onun izni ile muvaffak olduk. Hiç şüphe yoktur ki biz Tanrı'nın yeryüzündeki askerleriyiz. Kendisi gazabına uğratmak istediği kimselerin üzerine bizi gönderir.

Hadiseler size ibret ve sözümler size nasihat olsun. Size kaçmak var bize ise kaçanları yakalamak var, sizin için bizim kılıcımızdan kurtulmak yoktur. (Bugüne dikkat!) Siz nerede bulunursanız bulunun oklarımız size yetişir, sayımız ise kumlar gibi çoktur, bizden aman dileyen selamete erer, bizimle savaşa yeltenenler sonunda pişman olurlar.

Siz bize kâfir diyorsunuz (O zaman Türkler ve Moğollar Tanrı'ya inanır fakat Şamanist idi), biz de size fasık ediyoruz (İkiyüzlü, güvenilmeyen). **"Biz bütün işleri takdir eden Tanrı tarafından size musallat edildik, hiçbir yere kaçıp kurtulamazsınız"** demıştır.

Şimdi iyi düşünün bakalım, bu musibet (İŞİD), bu coğrafyada zulme uğrayanlar(!) -ki ne kadar müstehak olsalar da yapılanlar yine de zulümdür- acaba buranın insanların azınlıklarını veya fasıklıklarına Tanrı'nın gazabı olmaya?

Onlara her zaman kucak açıp himaye etmiş olan (Saddam'ı da unuttular) Türk milletine karşı yaptıkları ikiyüzlülüklerle yine onları bu millete muhtaç etmesi görünür bir dersi olmaya? Biz aktardık, ders almak da sizlere ve onlara kalmış. Tarih hep tekerrür eder, ders alamayanlar da hep hüsrana uğrar.

Değil mi ki Hz. Ali torunlarına da Kerbelâ'da Emevi zulmünden kaçtıktan sonra onlara Türkler kucak açmıştır. Zaten Hz. Ali ve Ehl-i Beyt (Hz. Muhammed evlatları) sevgisi de Türk milletine o zamandan kalmıştır.

Ne yazık ki bu sevginin doğurduğu Şiilik ve Alevilik sonradan Türklüğe sirayet eden Arap Sünniliği ayrımları Türk ve İslam alemi içerisinde ayrılmıştır. **Bu konuda yine Hülagu Han'ın ibretlik bir olayını zamanı gelince size nakledeceğim.**