



Tercüman

Prof. Dr. İbrahim DEMİRKAN

MERAK EDİYORUM

Değerli dostlar,
Okuduğunuz bu gazetenin size ulaşana kadar ne kadar insanın ne kadar emek ve aliteri harcadığını hiç merak ettiniz mi?

Tercüman köşesinin yazarının dünya görüşünü merak ettiniz mi? Dizgiyi yapan şahsın siyasi yaklaşımını, baskıda görevli kişilerin politik düşüncesini, dağıtım ve satışı yapanların mezheplerini hiç merak ettiniz mi?

Gazete kağıdının hamurunu yoğuran ellerin feminist mi? Giydüğüniz fanilanın pamuğunu tarlaya ekenin Sunni mi? Pamuk balyalarını fabrikaya taşıyan kamyon şoförünün Kürt mü? Dokumayı yapan fabrikanın sahibinin Laz mı? Yediğimiz ekmeğin buğdayını un yapanın Zaza mı? Köftecinin hazırladığı ekmeğin arasına köftenin kıymasını çekenin Tatar mı? Harcadığınız paraların basımını yapan darphanedeki çaycının Çerkez mi? Okuduğunuz kitabın hammaddesi olan fidanları diken ve can suyunu verenin Şafii mi? Gece rahat uyumanız için nöbet tutan askerın postalında ki son dikeşi yapanın Afyonlu mu? Şehirlerarası otobüs muavininin Diyarbakırlı mı? Ciğerlerinize çektiğiniz, tütürdüğünüz sigaranın tütününü elleriyle toplayanın Alevi mi? Yerın yüzlerce metre altında canını tehlikeye atıp ısınmanız için kömür kazıyanın Somalı mı? Gevrek simidın üzerine serpiştirilmiş susamin tohumunu tedarik edenin Marksist mi? Kalp pilindeki lityumun üretimini yapan tesisin yemek hanesinde ki aşçı yamağının Kapitalist mi? Memlekette ulaşımın en yoğun yapıldığı asfalt yolların eğimini ve sağlamlığını ayarlayan mühendisın Ateist mi? Hayvan refahını önemseyen, bütün canlıların bir yaratıcısının olduğunu ve hesap günü hayvan haklarının da mızanda hesaba dahil edileceğini bilen veteriner hekimin Gakkoş mu? olduğunu şahsen ve bizzat hiç ama hiç merak etmiyorum.

Diyarbakır'da bir astsubayın aşeren eşine aldığı ayvayı satan manavın Kırmıncı mı? Olduğunu da hiç merak etmiyorum.

Ama... Aşeren hamile eşine Kırmıncı kardeşimizden ayva alırken eşinin gözleri önünde astsubayı ensesinden vurarak şehit edenleri çok ama çok merak ediyorum. Hatta lüzumundan fazla merak ediyorum.

Gözü dönmüş, insanlıktan nasibini almamış bu hain kişilerin etnik kökenini, dinini, ırkını, cinsiyetini, mezhebini, meşrebini, mektebini ve üst akıl hocasını merak ediyorum. Hayatın olağan akışına muhalefet eden bu hunharca eylemin sevindirdiği insanların kim olduklarını da merak ediyorum.

İşin ilginç tarafı hainlerle aynı memleket havasını soluyoruz. Oksijenimizi tüketiyorlar. Yazık ki aynı atmosfer bizi yaşama bağlıyor. Benim çıkardığım nefesın bir kısmını onlarda akciğerlerine çekiyor. Bu durumdan memnun değilim. Kabul edilebilir bir hayat tarzı değil. Soluduğum havayı hainlerle paylaşmak istemiyorum. Havasızlıktan boğulsunlar istiyorum. Havamdan nasiplenmesinler. İçtiğim aynı kaynak suyundan yudumlamasınlar, ekmeğime göz dikmesinler, insanıma yan gözle bakmasınlar, vatanımda yaşamasınlar.

Maalesef öldürmek hevesi bazı insanların genlerine işlenmiş. Şiddet geni, canilik geni, katil genine sahip bu hainlerin bir an önce felç ve bertaraf edilmesi başta kendini Kürt siyasetinin temsilcisi sanan sözüm ona partililerin görevidir. O görevi memleket evladına bırakırsanız telafisi mümkün olmayan sonuçlar ortaya çıkar. Bunun sorumlusu da ayva alırken astsubayımı haince vuran katillerdir.

SÖZDEN ÖTE SÖZ
"BİR İNSANIN ÜLKESİNE HİZMET VERMEDEN ÖLMESİ ÇOK ACIDIR" (G. Linley).

Güzel günler dilerim.