

Tahsin AYDIN

17, 18 ve 19. Haçlı
seferlerinde bilin bakalım
hangi taraftayız?



editor@yenimesaj.com.tr

Batı İslam'ı yok etmek, Müslüman coğrafyaların zenginliklerini ele geçirmek ve sömürebilmek için her dönem bir ve beraber hareket etmiş ve bu hedefte bin bir oyunlar oynamıştır.

Papanın isteği, Kralların yardım etmesi ile 1096-1270 yılları arasında gerçekleşen 8 Haçlı seferine karşı, Anadolu Selçuklu Devleti, Büyük Selçuklu Devleti, Eyyubiler, Danişmentiler, Artuklular gibi Türk İslam devletleri, Haçlılarla mücadele etti. Haçlılar Müslüman coğrafyayı ele geçiremediler.

Osmanlı zamanında ise Haçlı seferlerini bu sefer Haçlı kralları istedi, Vatikan (Papalık) yardım etti. Osmanlı Devleti döneminde de 8 Haçlı seferi düzenlendi. Anadolu halkı, Haçlı ordularını vatanlarına sokmadı. Her seferinde yendi ve geri gönderdi. Daha yüz yıl önce Çanakkale'ye gelen Haçlı sürülerine karşı ecdadımızın yazdığı kahramanlık destanlarını okuyoruz. Aynı destan Sakarya da, Büyük Taarruzda da yazıldı. Mustafa Kemal'in önderliğinde bir avuç Müslüman Türk evladı, Anadolu'yu Haçlıya dar etti, geldiği gibi geri gönderdi.

Batı, İslam'ın coğrafyası üzerine sadece ordular ile gelmedi. Yetiştirdiği misyoner ordularını İslam coğrafyasına gönderdi. İslami anlayış ve yaşantıyı bozmayı amaçladı. Bu misyonerler kurdukları cemaat ve tarikatlarla Müslümanları Ehl-i Beyt yolundan ayırdı. Batıl ve sapık anlayışları dinin içerisine sokmayı başardı.

Hint coğrafyasında İngilizlerin kurduğu Nakşibendilik tarikatı daha sonra Kürtler arasında yayılmaya başladı, Tarihte yaşanan Kürt isyanlarının hepsini Nakşi Şeyhleri organize etti. Osmanlı devleti haçlı askerleri ile yaptığı savaşları kazanırken, misyonerlere yenildi. Nakşibendilik tarikatını devletin (Osmanlı) resmi tarikatı yaparak,

tarikatını devletin (Osmanlı) resmi tarikatı yaparak, Ehl-i Beyt anlayışına ters düştü, savaş açtı, sonunda yıkıldı gitti.

20. yüzyılın sonlarında işler değişmeye başladı. Dün oluşturulan Haçlı ittifakları artık isim değiştirmişti. Koalisyon adını almıştı. Amerika'nın emri ile Kuveyt'e giren Saddam'ı, oradan çıkarmak için 1991'de I. Koalisyon ittifakı kuruldu. Tarih boyunca hep haçlılarla savaşan Müslüman Türk Milleti artık haçlının veya koalisyonun yanında yer alıyordu.

11 Eylül saldırılarının ardından II. Koalisyon ittifakı kuruldu. Türkiye yine bu koalisyonun (Haçlı) içerisinde yer aldı. İlk Afganistan daha sonra Irak savaşları ile bu haçlı orduları yine milyonlarca Müslüman'ı katletti.

2010 yılında başlayan Arap Baharı ile Batı, İslam coğrafyasını askersiz işgal etme planını ortaya koydu. Türkiye yine bu planın içerisinde yer aldı. Tunus, Mısır, Libya, Suriye, Bahreyn, Cezayir ve Yemen'de istediklerine ulaşan Batı, Suriye'de duvara tosladı. Esad'ı yıkmak için 4 yıldır savaşıyor. Bu koalisyonda yer alan devletler, Esad'a karşı terör örgütleri kurdular, onları eğittiler, beslediler, silahlandırdılar. Ama isteklerine ulaşamadılar...

Amerika, Turuva atı olan IŞİD denilen terör örgütünü yok etmek için yeni bir koalisyon kurdu. 11 Eylül'de, IŞİD'e savaş açtı ve bu savaşın uzun yıllar süreceğini deklare etti. Türkiye kurulan bu koalisyonun içerisinde yine yerini aldı. Amerika ve Batı'ya her türlü askeri desteği vereceğini ilan etti.

Yani 16 Haçlı seferinde Haçlı orduları ile savaşan Müslüman Türk Milleti, 17, 18 ve 19. Haçlı seferlerinde Erdoğan ve AKP iktidarlarının kararıyla Haçlıların yanında yer aldı.

Yanlış saftayız. Kalbinde az da olsa iman kırıntısı kalmış Müslümanlar ayıksın diye Allah'ın ayetlerini hatırlayalım. Maide Suresi 51. ayette Cenab-ı Hakk, "Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Zira onlar birbirinin dostudurlar. İçinizden onları dost tutanlar, onlardır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna yol göstermez."

"Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ediyorsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi (bile) veli edinmeyin. Sizden kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin kendileridir." (Tevbe, 23)