



ŞEREF MESELESİ

BİR kısım aslı namalun, bir eli yağda diğeri balda olan Boğaz beslemesinin içki masasında, kotra ile Boğaz turu atarken sergiledikleri rezillilerden birisi de gündeme oturdu. Bu soysuzların konuşmalarında şöyle denilmekteydi: "Ben aslında CHP'liyim ancak onlardan memnun olmadığım için oyumu HDP'ye verdim."

Neden HDP'ye verdin MHP'ye vermedin diye arkadaşının sözüne karşılık bu alçak:

"MHP parti değil katiller sürüsü neden vereyim?"

İşte bu konuşmaları dile getirmeden sadece "HDP'ye oy veren herkesi kastettiler" diye karşı taarruz geçti malum soyu soppu belli varlıklar. Bunlar her zaman yalıda oturur, liste hazırlarlar, araştırma raporu hazırlatırlar, sonra da kendilerin anlayışları doğrultusunda çözüm sonuçları empoze ederek, çareymiş gibi fitnelik ilave ettirerek rol çalarlar. Bunlar gayr-i milli, gayr-i Müslim oldukları için ancak CHP ve HDP'de kendilerine barınak, sığınak bulabilirler. (sözümüz Boğazdakilerdir genele değil) Buradan çıkarılacak bazı tespitlerimiz şöyledir. Yukarıdaki konuşmaları göz ardı edip, Sayın Bahçeli'ye hücum ettikleri gibi hücum etmesinler adam gibi yazıyı baştan sona okuyup öyle fikir serdetsinler. Gerçi Boğaz'da alem yaparken ağızından salya akıtan varlıkların ne fikri olabilir ki" diyebilirsiniz olsun onların havlamasını kendi fikirleri olarak kabul ediyoruz.



Sefer Aşır ERASLAN
Araştırmacı-Yazar-Stratejist

canı edalı varlıklardır. HDP eş başkanı olan kadın da ana-baba şefkati görmeden ömrü devrimci evlerine, eylem planlamalarını yapıldığı hücrelerde geçmiş, sevgisiz yetişmiş, ezik ruhlu, kapasitesi slogandan ibaret bir varlık. Kürt bile değilken bütün amansız akımların içerisinde bulunmaktan başka söylemi olmayan, yaptıklarından aldığı cezadan, istiskalden utanmayan sıklımayan bir varlık. İşte bu Boğaz salakları da bu güruhtan. Söylemleri aynı... Sayın Bahçeli defalarca "benim kastım Cilo dağının eteğindeki Kürt değildir" dese de o Boğaz hayvanları suçu üzerlerinden atmak için suçsuz Kürt'ü de katarak hedef saptırmaktadırlar. Ağrı dağının eteğindeki fakir Kürt ne viski bulabilir ne de edebini bozar. Kimse de onun oyunu kime verdiğini merak etmez. Bu olayda üzüm yemek değil bağcıyı dövmek gibi alçaklık serilenmektedir. Kürt is-

siniz olsun onların havlamasını kendi fikirleri olarak kabul ediyoruz.

1- Bu tür varlıkların soyu ya Ermeni, Rum, Yahudi veya başka bir soyu kırkıktan gelir. Onların söz sahibi olduğu bu devletin kuruluş yılları hep sıkıntılı geçti. Bunlar güya CHP taraftarı olmakla cumhuriyetçi olmak, laik olmak vesaireyi de peşinen uhdelerinde gören ahmaklardır. Kendilerinden daha makbul cumhuriyetçi, daha üstün bir demokrat olmadığını düşünürler. "Bu günkü bazı cemaatlerin, şeyhlerin, kurtarıcıların eteğine yapışanları cennete götürdükleri gibi CHP'li olmakla bunları otomatikman kazandıklarını düşünen geri zekalardır" derdi bir dostum. Bunlara Sayın Cumhurbaşkanı Başbakanen,"cibilliyeti bozuklar" derdi. İşte sözün özü bu. Bu sebeple onların salyalı ağızlarından döküklerinin hiçbir değeri yoktur. Hani bir Arap sözü vardır, "la yedurru savtel kilabi ilessihabi" diye. Türkçesi de "köpeklerin ulmaları bulutlara zarar vermez." Bunlar Boğaz'daki babadan, dededen kalan yalılı bir bir satıp, paralarını Yunanistan'da, İsrail'de veya Fransa'da yiyen soytarılardır.

2- Esas katil kırk bin insanın katili, o oy verdiği HDP ve ortaklarının sırtlarını dayadıkları çeteler değil midir? Bu insana benzemedikler olsa olsa çocukluğu devrimci dergahlarda geçmiş, anası devremeyince babası banka soymuş, ülkücü katletmiş, kendisi de bunları seyreden, öldürme hikayeleri dinleyerek büyümüş bir çocuk olarak yetişmiş, dengesiz, katil ruhlu,

üzümü yemek değil bağcıyı dövmek gibi alçaklık serilenmektedir. Kürt istediği partiye, inandığı partiye oyunu verir. Buna kimse söz söylemez ama aslı bozuk adam yerine geçenlerin bir başka kulvardan gelip laf etmeleri de elbette karşılığını bulur.

3- Bu insanların, Boğaz beslemelerinin sayısının üç bin gibi bir sayının varlığına, liste olduğuna, kesin kimler olduğunun tespit edildiğine inanmam. O ortamda biraz da bilgiçlik taslamak için söylenmiş haddini ve hedefini amacını aşmış boş laf-ı güzaf olarak değerlendiririm. Üstelik üç bin değil daha fazladır bunlar. Boğaz ah-laksızlarının sözlerine karşılık olarak söylenen sözlere, bir Kürdün cevap vermesi boş iştir. Çünkü bunlar bu seçimde hem de yeni bir seçim olursa üç ay sonra kendilerini de satıp başka kucaklarda huzur arayacaklardır. Boşuna onlara arka çıkmasınlar. Aksi takdirde onlarla aynı seviyede olacaklardır.

4- Bu adamlar ne Türk, ne Müslüman ne de cumhuriyetçilerdir. Ancak onların babaları veya dedeleri yeni devlet kurulurken fikir babalığı yapmış, bu milletin mensuplarını hangi hince bir planla "birbirine düşürürüz ileride" hesabı yapmış soysuzlardır. Yoksa bu gün yaşananların temeli ta o zamanlardan gelen fitnedir.

5- Bu soyu kırıkların MHP hakkındaki düşüncelerine neden itiraz etmez o sözde demokrat, sözde halkçı zevat. Demek ki bizim köyde bir yaşlı teyze vardı, "oğlum bunların hepsi bir tekerin böldükleri" derdi başka söze gerek yok.