



TARİHÇE

Kenan ÇAKMAK

ÜÇ BAŞARIYA SEVİNDİK

Yalnız ve güzel ülkem 7 Haziran seçimlerinden beri bunalmıştı.

Ağır ve kasvetli hava, bir Türkün Nobel ödülünü alması, milli takımımızın Avrupa Şampiyonası'na doğrudan girecek olması ve Doğu Perinçek'in AIHM'de "Soykırımı inkâr" davasını kazanması ile bir nebze de olsa dağıldı.

Aziz Sancar, kimya dalında DNA konusunda çığır açan çalışmalarını nedeniyle Nobel ödülünü almıştı.

Aziz Sancar, Mardin'in Savur ilçesinden ABD'de Nobel ödülüne uzanan müthiş bir öykünün kahramanıdır.

Çiftçi bir ailenin çocuğu olarak günde 16-18 saat çalışarak moleküler biyoloji uzmanı olarak kendisini bütün dünya tanıyor.

Çok gururluyuz ve ülkem bu anıt kişilik üzerine düşünün ve gerekli dersleri çıkarın.

Ne ilginçtir ki Aziz Sancar'ın başarısından çok kökeni merak edildi.

Önemli bir kesim, Aziz Sancar'ın: "Ben Türküm" demesinden rahatsız oldu.

Güçleri yetseydi Aziz Sancar'ı Arap ya da Kürt kökenli yapacaklardı.

Geldiğimiz nokta patolojik bir durumdur. Ruhumuz kafamız hasta.

Aziz Sancar, "Türküm" demeseydi, ülkemizde daha çok takdir görecekti, daha da medyatik olacaktı.

Türk olmak zordur, düşmanı çoktur. Mardinli bir aileden Nobel ödüllü bir bilim adamı, üst düzey TSK mensupları ve mühendis çıkıyor.

Cumhuriyet Türkiye'sinin nimetlerini takdir etmek için insanda biraz ahlak, kişilik, vicdan lazım geliyor.

Aziz Sancar'ın gazetecilere söyledikleri, sözde Türk aydınlarına, yabancı fonlardan dolarla beslenen medya soytarlarına kapak olsun.

Sözde aydınlarımızın bu söylemlerden ders çıkardıklarını, utandıklarını, sarsıldıklarını da sanmıyorum. Onlar, sahiplerinin sesi olmayı kanıksamış görünüyorlar. Tasmalarından memnundurlar.

Türk milli futbol takımımız, İzlanda'yı yenerek mucizeler silsilesi sonucu Avrupa Şampiyonası'na direk katılma hakkını kazanıyordu.

Maç Konya'daydı.

Müsabaka öncesinden, Ankara'da katledilen insanların için yapılan saygı duruşu sırasında çirkinlikler yaşanması hiç şık olmadı.

Mevlana'nın şehrine hiç yakışmadı. İnançımıza, insanlığımıza, kültürümüze ters oldu. Ne hale gelmişiz.

Gözlerimiz ve kalplerimiz kararış. Bunun yanında müsabaka esnasında, takıma olan destek atılan sloganlar, sallanan bayraklar göğüs kabartmıştır.

Seyircimiz, takımla bütünleşmiş, sonuç alınmıştır. Yalnız bu ülkede bu kutuplaşmayı bu gerilimi kaldırmaz.

Bu coğrafyanın aydınlarına, siyasilerine ve kanaat önderlerine çok önemli görevler ve sorumluluklar düşüyor. Nefret, öfke ve ayrımcılık bizi yakacak.

Bu kadar nefret, öfke, kin "ben Müslümanım" diyenlerin sinesinde yükür.

Birbirimizi sevdikçe, anlamadıkça, kardeş olamadıkça şüphesiz ki Müslümanlığımız bile tartışılır hale gelecektir.

Şüphesi ki Allah, kuluna zulmetmez. Kul kendine zulmeder.

Doğu Perinçek, AIHM'de 'Soykırımı İnkâr' davasını kazandı.

Bu gerçek bir hukuksal ve siyasal zaferdi. Türkiye'nin uluslararası alanda da elini güçlendirdi.

Doğu Perinçek'in siyasal fikir yapısını genelde paylaşmıyorum.

Bir Türk milliyetçisi olarak da Doğu Bey'i takdir ve tebrik ediyorum.

Ülkem adına müthiş bir mücadele verip, sonuca ulaşmıştır.

Doğu Bey'in bu sonuç ve başarıyı Mehmetçik'e armağan etmesini de tebrik ediyorum ve çok anlamlı buluyorum.

AIHM, ifade özgürlüğü bakımından ikiye bölünmüş Avrupa'ya bir hukuk dersi vermiştir.

Avrupa'da "soykırım vardır" demek, serbest olacak ve özgürlük sayılacak; "soykırım yoktur" dersiniz ceza alacaksınız. Böyle saçma bir durum olur mu?

Doğu Bey'in "Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır" temel tezi ve ifadesine gönülden katılıyor, tarih bilimi ve gerçeklere çok uygun buluyorum.

Vatan Partisi'nin Genel Başkanı'nın bu mücadelesi ile aydınlarla, siyasilerle ve topluma çok şeyler anlatmış oluyor.

Alabilene.

Küresel ve başat güçler, "Sözde Ermeni Soykırımı" iddiaları ile Türkiye'yi dünyada yalnızlaştırmak, kuşatmak, her alanda taviz veren bir ülkede konuma düşünmek istiyor.

Her alanda güçlü bir Türkiye, bu oyunu bozabilir.

1914-1915 yıllarında 122 bin Müslüman, Ermeniler tarafından öldürüldü. Bunların hesabını kimse sormuyor.

Bu sayı "Tehcir Kanunu" çıkarılmasının haklılığını gösteriyor.

1914 yılında Erivan'ın nüfusunun yüzde 80'ini Müslümandı. Buradaki nüfus ne oldu diye sorana rastladınız mı?

Birinci Dünya Savaşı Ermenilerle ilgili olaylar, Mukatele biçiminde (savaş ortamında karşılıklı öldürmeler) cereyan etmiştir.

BM tanımına göre, soykırım olayı asla olmamıştır.

Tehcir önceden planlı değildir. Özellikle Van'da Ermenilerin, Müslümanları toptan katletmesi sonucunda gösterilen bir reflektir.

Olayların asıl sorumluları, Rusya, İngiltere ve Fransa'dır.

Yüzyıllardır bir arada yaşayan iki toplumun özellikle bu üçlü, birbirine kırdırılmıştır.

Batı emperyalizminin, Türkiye üzerindeki hesap kuşatma ve saldırı devam ediyor.

Bugün başta ABD ve Batılılar, PKK'yı destekliyor. Türkiye'nin üniter yapısı yok edilmek isteniyor. Türkiye'nin dinamik kurumları itibarsızlaştırılıyor, kaynaklarımız denetim altına alınmak isteniyor.

Doğu Perinçek'in mücadelesi her yelpazedeki insanlarımızın örnek ve umut olsun.

Bizim için en büyük tehlike içimizdeki hainler ve Ermenicilerdir.

Bu millet, Kurtuluş Savaşı'nda sadece Düvelî Muazza ma'yı yenmedi, içimizdeki hainleri de yendi.

Biz öyle kuşatmalar kuşatmalara gelmeyiz. Bağımsızlık karakterimizdir.